

Monte Carmelo

Om te komen tot wat ge niet weet, moet ge gaan langs waar ge niet weet.  
 Om te komen tot wat ge niet geniet, moet ge gaan langs waar ge niet geniet.  
 Om te komen tot wat ge niet bezit, moet ge gaan langs waar ge niet bezit.  
 Om te komen tot wat ge niet zijt, moet ge gaan langs waar ge niet zijt, zonder dat ik ernaar zoek.

Weg naar de hemel v.d. onvolmaakte geest; eer, genot, smaak, troost, rust.

Wilt ge ertoe komen alles te weten, wens dan in niets iets te weten.  
 Wilt ge ertoe komen alles te genieten, wens dan in niets enig genot te vinden.  
 Wilt ge ertoe komen alles te bezitten, wens dan in niets iets te bezitten.  
 Wilt ge ertoe komen alles te zijn, wens dan in niets iets te zijn.

Pad naar de Berg Carmel v.d. volmaakte geest; niets, niets, niets, niets, niets, en op de Berg niets

Zodra ge staan blijft bij iets, houdt ge op naar het Al te streven.  
 Want om van alles tot het Al te komen, moet ge U geheel en al van alles ontdoen.  
 Wanneer ge ertoe gekomen bent het Al te bezitten, moet ge het bezitten zonder iets te verlangen.

Weg naar de wereld v.d. onvolmaakte geest; bezit, genot, smaak, troost, rust.

In deze ontbloting vindt de geest rust en vrede; omdat hij niets begeert, drijft niets hem naar boven en niets drukt hem naar beneden. Hij rust in het middelpunt van zijn nederigheid.

Niets verheft mij.  
 Zich zelf

Omdat ik ernaar streefde vond ik ze minder, dan ik ze zou gevonden hebben bij het volgen van 't pad

Op deze Berg wonen alleen de glorie en de eer van God

Hoe meer ik ernaar streefde hoe minder ik ze vond.

Niets drukt mij terneer.  
 tot wet

Hier is geen weg meer, want voor de rechtvaardige bestaat geen wet. Hij is yreugde, blijmoedigheid, smaak, wijsheid, rechtvaardigheid.  
 Introduxi vos in terram Carmeli, ut comederetis.  
 Op deze Berg wonen alleen de glorie en de eer van God  
 Instructum ejus, et bona illius. Hier is liefde, steekter.



